

Gedachten vanuit de preek

- Dit hoofdstuk draait om de droom van koning Nebukadnessar. Het is een droom die hem uit de slaap houdt. Opvallend genoeg wordt dat in de Bijbel vaker vermeld van machthebbers (Gen.41:1-8; Est.6:1). Over macht dromen gaat kennelijk vaak vergezeld van nachtmerries. Zoals ook de dingen waar wij van dromen vaak zorgen voor veel onrust...
- Dromen werden gezien als middel waardoor je iets van de goden te weten kon komen. Niet voor niets roept Nebukadnessar er magiërs bij. De vier titels die gebruikt worden voor hen, laten zien dat zij absolute specialisten zijn op dit gebied. De koning vertelt de inhoud van zijn droom niet. Weet hij het echt niet meer? Of is dit een test?
- Duidelijk is wel dat de magiërs radeloos zijn door dit verzoek: *'Wat de koning vraagt is te moeilijk, niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden, maar die verkeren niet onder de stervelingen'* (2:11). Daarmee geven ze hun failliet en onmacht toe. Van de goden kun je niets weten. Je bent op jezelf aangewezen...
- Hoe anders is dat voor Daniël en zijn vrienden! Zij weten van de God die zich openbaart aan mensen. Ondertussen bedreigt het bevel van Nebukadnessar om alle magiërs te laten doden ook hen. Daarom komt Daniël in actie. Hij gaat op audiëntie bij de koning en vraagt om uitstel. Daniël neemt de tijd voor gebed om van God wijsheid te ontvangen.
- Daniel vraagt zijn vrienden om voor en met hem te bidden, dat God hem inzicht wil geven in de droom van de koning. En zo gebeurt het: in een nachtelijk visioen openbaart God het mysterie aan Daniël (2:19). Daarop looft en prijst Daniël Hem. Een loflied waarin de echo klinkt van de Psalmen die Gods macht en majesteit bezingen.
- Het contrast tussen Nebukadnessar en Daniël kan niet groter zijn. Waar de één iedereen wantrouwt en met de dood bedreigt, heeft de ander zijn vrienden nodig en komt op voor hun leven en dat van anderen. Nebukadnessar droomt over absolute macht, Daniël gaat op de knieën voor de Almachtige. Alleen zo ben je echt mens!
- De droom gaat over een beeld dat bestaat uit vier metalen: goud, zilver, brons en ijzer vermengd met leem. Het staat symbool voor vier achtereenvolgende koningen: Nebukanessar, Belsassar, Darius en Cyrus. Een andere uitleg is dat het gaat om verschillende rijken. Hoe dat ook zij, duidelijk is dat de machtsdroom vroeg of laat uiteen spat.
- Het beeld wordt verpletterd door een steen, die niet door mensenhanden in beweging gezet wordt en die de hele aarde vervult. Gods Koninkrijk begon klein: Christus werd als kind geboren, maar toen Hij ten hemel voer, zei Hij: *"Mij is gegeven alle macht..."* (Mat.28:18-20). In Hem verkeert God zelf onder de mensen. *"Ik ben met u, alle dagen..."*. Zijn Koninkrijk zal triomferen over de machten op deze aarde.

Vragen van hart tot hart



Welke droom jaag je zelf na in het leven? Zou jouw droom, je grote verlangen ook gevaarlijk kunnen zijn, voor jezelf of voor anderen?

Daniël vraagt zijn vrienden om voor hem te bidden. Heb je zelf vrienden aan wie je zoiets kunt vragen? Doe je dat ook wel eens?

Wat vind je van deze stelling: *"Je bent pas echt mens als je God en anderen nodig hebt."*? Ben jij zo'n mens?

Hoeveel vertrouwen heb je dat God Zijn doel met deze wereld bereikt?

Gespreksvragen

1. Welke geloofsles neem je voor jezelf mee uit dit hoofdstuk?
2. Dit hoofdstuk gaat over 'de verleiding van de macht'. Telkens weer zijn er in de geschiedenis mensen als Nebukadnessar geweest. Maar ook in het gewone leven draait veel om macht. Herken je dat? En hoe sta je daar zelf in?
3. De magiërs stellen dat de goden niet met mensen verkeren. Met andere woorden: je bent op jezelf aangewezen. Veel mensen in onze tijd geloven alleen maar in zichzelf. Wat zou je op grond van dit hoofdstuk daartegenin kunnen brengen?
4. Het is opvallend hoeveel tijd Daniel neemt, terwijl hij onder grote druk staat. Toch neemt hij de rust om te bidden, te ontvangen en te loven. Voor welke van de drie neem jij tijd? En voor welke zou je meer tijd willen inruimen?
5. Heel vaak zien we niet dat Jezus alle macht heeft (Mat.28:18-20). Hoe kun je dat wel (leren) zien?
6. Daniel stond met beide benen in de wereld, maar was ook al burger van Gods koninkrijk. Waaraan herken je dat als je dit hoofdstuk leest? En hoe zit dat bij jezelf?

Alternatieve vraag

De steen, waarover het gaat in Daniël 2, raakt los zonder mensenhanden. Dat wil zeggen: we kunnen niet de komst van Gods Koninkrijk niet zelf bereiken, dat komt van boven (vgl. Opb.21:1-5). Betekent dit dat wij stilletjes moeten afwachten tot Zijn Rijk komt? Of ligt dat toch anders?

Gebedspunten

- *Dank de Here God voor het feit dat Hij zich geopenbaard heeft en dat Hij ook vandaag tot ons spreekt door Zijn Woord en Geest!*
- *Bid of Hij onze dromen wil toetsen en corrigeren als dat nodig is en of Hij ons wil vervullen met de verwachting van Zijn Koninkrijk.*
- *Bid dat Hij ons wil maken tot echte mensen, mensen die leven in afhankelijkheid van Hem en die niet te trots zijn om op de knieën te gaan.*
- *Bid voor anderen, op de kring of daarbuiten, die zich herkennen in het dilemma van Daniël en een beroep doen op onze gebedssteun!*
- *Bid daarom ook voor christenen wereldwijd die vervolgd en verdrukt worden: om standvastigheid en moed. Dank God ook voor Zijn trouw aan hen (zie: <http://www.opendoors.nl/bid/>)*

De volgende themadienst staat gepland op DV **zondag 8 december 2013**. In die dienst staat Daniël 3 centraal en het thema luidt: 'In vuur en vlam voor de Koning - Over geloven in God of de goden'. Welkom!