

Gedachten vanuit de preek

- In Daniël 3 krijgen we het ware gezicht te zien van Babel. Het is een samenleving waarin je mag geloven wat je wilt. Geen probleem! Als je het maar privé houdt. Zolang je in het openbaar maar meedoet met iedereen... Weiger je dat, dan heb je een probleem.
- Nebukadnessar heeft een gouden beeld laten maken, 30 meter hoog. Wat stelt het voor? We weten het niet. In ieder geval dient het om de macht van zijn koningschap ('het hoofd van goud', vgl. Daniël 2) te onderstrepen. Als teken daarvan moeten al zijn dienaren knielen.
- Waarvoor knielen wij? In je zakelijke carrière: hoe integer ben je? Of als jongere: durf je anders te denken over bijv. seksualiteit? Als kerk: durven we tegendraads te zijn? Of geloven we privé wat de Bijbel zegt, maar in het gewone leven zijn we als ieder ander en buigen voor het beeld?
- Drie Joodse mannen buigen niet en dat blijft niet onopgemerkt. De koning is woedend (vers 13) en geeft hen nog een laatste kans. Hun antwoord is indrukwekkend: ze weten zich niet in de hand van koning Nebukadnessar, maar in de hand van de hemelse Koning: God zelf!
- Uit het antwoord van de drie mannen (vers 17-18) spreekt geen twijfel of God hen kan redden. Daar vertrouwen ze op. Maar het is voor hen niet de reden om Hem trouw te blijven. Ze dienen God om wie Hij is, niet om wat Hij voor hen doet. "*Zelfs al redt hij ons niet...*".
- Het gevolg is dat ze in de brandende oven geworpen worden. De koning is buiten zichzelf van boosheid en laat het vuur zo heet mogelijk opstoken. De koning weet niet wat hij ziet als hij niet drie, maar vier mannen in de oven ziet. En niet gebonden, maar vrij rondlopend...
- Hij laat hen roepen en men stelt vast dat ze ongeschonden zijn. Vuur dat niet verteert: dat kennen we in de Bijbel als teken van Gods heilige aanwezigheid (Ex.3:1-6). Dat wil zeggen: God zelf is bij hen in deze oven. Hij redt hen niet van de vuurdoop, maar er door heen...
- Er is nog een aanwijzing dat het God zelf is die hen bevrijdt. De koning ziet immers een vierde gestalte, als van een godenzoon. Een engel? Of mogen we denken aan de Zoon van God? Hij is erbij in het vuur. Het wijst vooruit naar Golgotha, waar Hij ons redde van de dood.
- Dat is wat ons wordt beloofd. Niet dat ons moeite en lijden bespaard wordt. Dat is wat veel christenen lijken te geloven. Of op z'n minst hopen. Daniël 3 leert ons iets anders: God zelf staat garant om ons te redden door het vuur hen. Zoals Hij had beloofd... (Jes.43:1-3)!
- De vraag is: durven wij het met deze God te wagen in een tijd waarin andere zekerheden en bescherming (tolerantie in de samenleving en wetgeving) afbrokkelen? Hoe staat het met onze overtuiging? Leven met overtuiging, is in vuur en vlam durven staan voor Hem...

Vragen van hart tot hart



Zeg eens eerlijk, ben je iemand die knielt voor de normen van de massa of ben je iemand die stand houdt in geloof?

Wat is het verschil tussen God dienen om wie Hij is of om wat Hij voor jou doet? Hoe is dat in jouw leven?

Hoe zie jij de Here God? Als Degene die ons lijden en moeite zou moeten besparen? Of denk je dat het anders is...?

Herken je dat in Nederland het 'klimaat' verandert wat betreft tolerantie richting het geloof? Hoe erg is dat?

Gespreksvragen



1. Lees Daniël 3 door met elkaar. Kies één zinnetje uit dat jou raakt!
2. Denk samen eens na over overeenkomsten en verschillen tussen Babel toen en onze samenleving nu. Is het reëel om overeenkomsten te zien of stonden Sadrach, Mesach en Abednego nog wel voor hetere vuren dan wij nu?
3. Wanneer wordt van ons gevraagd om te kiezen voor God in het openbare leven? (*En dan hebben we het over meer dan bidden voor het eten op school of op je werk...*)
4. De drie vrienden durfden tegen de stroom in te roeien. Kennelijk was hun geloof sterk geworteld. Hoe kunnen wij, persoonlijk en als gemeente, daar in groeien?
5. Wat zijn volgens jou de momenten waarop het gevaar groot is om te 'knielen voor het beeld', dat wil zeggen: om te doen wat iedereen doet? Maak het concreet! Hoe kun je je daartegen wapenen?
6. Er verscheen een 'godenzoon' (aldus Nebukadnessar) in de vurige oven. Wat heeft dat ons te zeggen?
7. Lees met elkaar 1 Petrus 1:7. Daar gaat het ook over vuur. Zoals vuur goud loutert, waardoor het zuiverder wordt, kan God volgens Petrus lijden gebruiken om de echtheid van ons geloof te laten blijken. Wat vind je van deze gedachte?

Gebedspunten



- *Dank God dat Hij bij Zijn kinderen is, zelfs als zij door het vuur moeten!*
- *Dank Hem voor Christus, de Zoon van God, die verscheen en wilde afdalen in onze dood, om ons zo te redden!*
- *Bid dat Hij ons trouw wil maken, zodat wij – persoonlijk en als gemeente – niet knielen en buigen voor de goden van deze eeuw.*
- *Bid dat ons geloof goede wortels zal hebben en vraag de Here of Hij ons wil leren wat wij, heel persoonlijk, daarvoor nodig hebben.*
- *Bid voor het Joodse volk, dat zo geleden heeft onder de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Dat ze mogen schuilen bij de Messias!*

Alternatieve vraag

Drie Joodse mannen in een vurige oven... Dat roept voor mensen die de 20^e eeuw hebben meegemaakt nog een ander beeld op. Zou je de lijn van dit hoofdstuk, dat God zelf erbij was in het vuur, mogen doortrekken naar wat er gebeurde in de concentratiekampen in Nazi-Duitsland?

*De volgende themadienst staat gepland op DV **zondag 12 januari 2014**. In die dienst lezen we Daniël 4, met als motto: 'De bomen groeien (niet) tot in de hemel – over geloven en het gevaar van de hoogmoed'. Welkom!*